

## **Naturen som helhed**

Langesø er mere end den enkelte sommerhusgrund, men et sammenhængende naturområde med et rigt dyreliv og gamle, voksne beplantninger som udgør en sjælden herlighedsværdi. Jorden er fortrinsvis sur, hvilket gør den ideel som natur fordi plænegræs ikke gror særlig godt. Der er et fantastisk mørke, hvor man kan se stjernerne om natten. Der er fred og ro, så man kan høre og opleve naturen. Alt dette værner vi om.

Hvis man vil inspireres, kan man se på woodland gardens rundt i verden – vi har alle betingelserne for at have fantastiske skov- kultur- og naturhaver.

## **Træerne**

Vi er så heldige at have store smukke gamle træer. Udover skønheden, er der en rigtig god grund til at passe ekstra godt på de gamle træer fordi de sørger for at dræne vandet (voksne træer drikker let 1000 liter) og holde sammen på jorden så den ikke eroderer skrænter. I sommervarmen holder voksen beplantning på fugt.

Den virkelig gode luft vi har, er udelukkende på grund af de gamle træer. Mange af dem har smukke mosser, lav og klatreplanter, som skaber et godt mikroklima og er føde for en masse dyr. Det er en gammel skrøne, at træerne enten er syge eller bliver skadet på grund af gevækster.

En god måde at værne om træerne er, at trimme dem op igennem kronen hvis man har brug for at få mere lys. Trimning består i at fjerne grene strategisk så der kommer mere lys og luft, men samtidig bibeholder træets størrelse og form. Hvis og når man fælder, skal man være opmærksom på, at man ikke skaber vindtunneler eller skråninger eroderer som er til fare for naboers og områdets træer. Vindtunneler opstår når der skabes passager som øger vindens kraft. Vi får stort set kun de hårde storme fra Vest, Nord Nord/Vest og fjerner man træer som har beskyttet hinanden i mange år, bliver de udsatte. Man er derfor nødt til at acceptere at man ikke bare kan skove en grund og har et ansvar for de omliggende grunde.

## **Dyrene**

Vi har et fantastisk dyreliv, men vi må også erkende det er i tilbagegang på grund af flere mennesker, hunde, hegn og støj. Dyrene har deres korridorer når de bevæger sig rundt i området, så de har brug for at kunne komme under, over eller igennem hegn.

Et gammelt naturområde betyder også mange insekter, et rigt fugleliv, store og små pattedyr som ræve, grævlinger, pindsvin, rådyr. Vi har tudser, frøer, slanger, salamandre osv. En harmonisk sammensætning som er afhængige af vi værner om ynglestederne og den naturlige vegetation på naturgrundene og ikke bruger gift, fælder, robotplæneklippere osv.

## **Beskyttelse af naturen**

Vores natur er følsom overfor indgriben og man har sandsynligvis ikke tænkt over reglerne, hvis man ikke har erfaring med vilde dyr og naturpleje.

Vores deklaration beskytter til dels vores natur ved at beskrive, at man som hovedregel ikke må fjerne træer og planter med mindre, det er nødvendigt for byggeri eller i forbindelse med naturpleje.

Der nogle lovmæssige krav hvis du er nødt til at fælde og beskære, som omhandler alle de dyr vi er så heldige at have og bestande vi forsøger at bevare.

Fælder man i ynglesæson giver det bøde. Ynglesæson kan være det meste af året alt efter dyr, men særlig forår og sommer. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning. Ifølge lovens paragraf 6a, stk. 2 må

fugles reder ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Derudover må æg ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges. Til Sct. Hans er der stadig ynglende fugle i hækkene og det er derfor bedst at vente med klipning til en uge ind i juli.

Klipning af hæk til Sct. Hans er et levn fra gammel tid, hvor man brugte hæksaks.

Artsfredningsbekendtgørelsens paragraf 6, stk. 4 beskriver, at hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november til 31. august. Disse regler er blevet skærpet, så beboede træer slet ikke må fældes. Du kan ikke nødvendigvis se hverken flagermus, spætter, eger osv. i træerne, men eftersom vi ved de er her må du regne med at store træer er beboet. Flagermusen sover om vinteren og har yngel om sommeren. Vi har også vores ugler, som foruden et utal af fugle og pattedyr, er helt afhængige af vi passer på vores store gamle træer.

Ligeledes lever stor og lille vandsalamandre i gamle træstubbe og kompostbunker. Deres bosteder må ikke røres.

Og så ellers bare god fornøjelse med at nyde et fantastisk område.